



Kära Innerwheelare!

Tiden är förunderlig, nyss var det sommar och nu närmar sig julen med stormsteg. De flesta av oss har säkert tändt det första ljuset i adventsstaken och kanske njutit av pepparkakor och glögg.

Min höst har varit givande på många sätt, den började med informationsmötet i Rosersberg där många aktiva nya funktionärer deltog. Efter det reste jag till Stavanger och European Meeting. Under oktober har jag deltagit i många av era distriktsårsmöten. Det har varit oerhört givande att möta alla kreativa kvinnor som med energi lägger ner ett stort arbete för vår organisation. Många diskussioner om stort och smått har genomförts. Mottot vänskap och hjälpsamhet har i stora mått uppfyllts i hur distrikten tagit emot mig. Skjutsar har ordnats, intressanta utflykter och från alla ett oerhört vänligt bemötande.

Efter det var det dags för höstens Rådsårsmöte som gick av stapeln i Västervik. En trevlig upplevelse som av distriktspresidenten i D 241 var mycket väl planerad med både allvar och förlustelser. Sista uppgiften för detta år är att under december delta i prisutdelningen av årets narkotikasökhund. I år den 5 åriga retriever hanen Boy även i år en Inner Wheel hund.

Nu väntar vi på jul och nyår med alla tända ljus. En tid för reflexion och stillhet. Inner Wheels motto – vänskap och hjälpsamhet – är viktiga ord att fundera över i juletid. Många är ensamma och känner utanförskap. Andra kommer kanske att fira julen med nära och kära. Tillhör man Inner Wheel skall inte någon behöva känna sig ensam.

Stort tack för det halvår som gått och för de stora insatser som alla ni medlemmar gjort under hösten. Jag önskar att ni alla får sköna och avkopplande dagar under jul och nyår och ser fram emot våren med alla spännande uppdrag.

Jag önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt år.



*Pia Elmgren
Rådsresident 2018 - 2019*