



Det är med sorg i hjärtat vi har fått meddelandet att Carl-Axel Ekman har avlidit. Carl-Axel skickades 1989 ner till Garissa i Kenya av Rotarys läkarbank. När han kom hem berättade han för sin nu avlidna fru Monica om förhållanden där nere och de beslöt att de måste göra något för att avhjälpa misären. De var båda pensionärer då. De tog besparade medel och åkte ner och började sitt ideella arbete. De bidrog bl.a. till renoveringen av ett sjukhus. På sjukhuset såg de speciellt hur svårt situationen var för flickor och kvinnor. På den tiden könsstympas ca 98 % av kvinnorna i den regionen. Sjukhuset var nedgånget och infektioner spreds lätt. Carl-Axel och Monica beslöt sig då för att satsa på att hjälpa flickorna och speciellt de föräldralösa flickorna. De lät bygga ett barnhem och skola och har under årens lopp sett hur deras "barn" kunnat växa upp i trygghet och fått gå i skolan och få utbildning. Carl-Axel kallas också för fotbollsdoctorn och IF Elfsborg har bidragit med både finansiellt och ideellt stöd till den stiftelse som Carl-Axel och hans fru instiftade. I Garissa finns också ett fotbollslag där pojkarna på sina tröjor propagerar mot könsstympning. De har också i hög grad bidragit till den stora nedgången i antalet könsstympningar. En stor man med ett varmt hjärta och ovanlig förmåga att sätta sig in i människors nöd och utsatthet har nu lämnat jordelivet. Carl-Axel var inte endast emotionellt engagerad i Garissa han hade också förmågan att omsätta sitt engagemang till en fungerande hjälpverksamhet som bidragit och fortfarande bidrar till en förändring av stora mått för de flickor som bor på barnhemmet. Vi tänker på Car-Axels familj i denna svåra stund och minns honom som den hjälte han var i sin stora och viktiga insats i Garissa.

För SIWR  
Ingelög Wyndhamn  
Rådspresident

