

God Jul och Gott Nytt År!



Kära medlemmar och funktionärer i Distrikt 239!

Julen närmar sig med stormsteg. Mörkret lyses upp av ljusen som tänds, julmat och julbak planeras. Många längtar efter lugnet och tänker inte på förberedelser. Jag önskar dig en fin och stillsam jul tillsammans med nära och kära, ett Gott Nytt år, då du får vara frisk och du kan ägna dig åt det du mest tycker om.

I Inner Wheel har vi en höstsäsong bakom oss med många aktiviteter i klubbarna. Klubbmötena har glädjande nog varit välbesökta och nya medlemmar har välkomnats.

I egenskap av distriktspresident, har jag fått förmånen att besöka er i klubbarna, där jag berättat om Inner Wheel och vårt motto *Vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse*. Spännande har det varit att lära känna flera av er och träffa medlemmar i "hemmamiljö" i klubben. Hösten har också inneburit att vi haft distriktsårsmöte och åkt på en utfärd till bl a till Gunnarshögs Gård, där vi fick pressa vår egen rapsolja. Jag har deltagit i Rådsmötet, som ägde rum i Västervik.

Medlemmarna i Sverige har röstat fram Garissaprojektet, som vårt projekt tre år framöver. De flesta av oss är väl förtrogna med projektet, som stödjer arbetet i en skola för föräldralösa flickor i Kenya. I anslutning till denna finns också en förlossningsklinik, där det bl a arbetas mot kvinnlig könsstympning.

Jag vill tacka varje Inner Wheel medlem i vårt distrikt för att du på olika sätt bidragit till vår verksamhet. Våren börjar med firande av Inner Wheel dagen i anslutning till den 10 januari, som är den dag då vår verksamhet startade. Väl mött i vår och än en gång GOD JUL!

Gertie Stenkula
Distriktspresident, D239